



Sparkle Paradise

---

# Co-Creatie Cirkel Introductiefolder

---



# Denken als Eén

*“Al-Wat-Is is Eén en de Ene is Al-Wat-Is.” —Bashar*

Wanneer mensen als één gaan denken, maken we gebruik van de grootste kracht die bestaat in het hele universum.

We keren terug naar het besef van Wie We Werkelijk Zijn. En om Wie We Werkelijk Zijn te kunnen ervaren, dienen we ons hart te openen, zodat we het ook kunnen voelen.

**Daar draait het om in de Co-Creatie Cirkels: Verbinding.**

Een voelbare verbinding tussen ons en het Veld dat ons allen met elkaar verbindt. En een voelbare verbinding met de gedachten die we willen ervaren als realiteit.

**Tijd bestaat niet. Wat we NU ervaren is dat wat IS.**

Wat we in een Co-Creatie Cirkel kiezen om te denken is wat we zullen ervaren. En wat we samen ervaren IS, dat wat spoedig manifest zal worden als fysieke realiteit.

**Zo krachtig zijn we. Als goddelijke soevereine creators.**

Samen kunnen we alles. Er zijn geen grenzen aan wat er mogelijk is. Als we het onszelf voor kunnen stellen, dan kunnen we het ervaren. En als we het kunnen ervaren, dan kan het manifesteren in deze tijd-ruimte dimensie.

# Hemel op Aarde

*“Wat als dít de hemel is?” —Anita Moorjani*

Zou het zo kunnen zijn dat we al in de hemel leven, maar dat we het zelf nog niet door hebben?

Zou het zo kunnen zijn dat er geen scheiding is tussen wat wij hemel en wat wij aarde noemen?

Zou het zo kunnen zijn dat er sowieso niet zoiets als een scheiding bestaat, omdat alles verbonden IS?

**Als afgescheidenheid een illusie is, dan is er ook geen scheiding tussen wat we hebben en wat we wensen.**

Zou het zo kunnen zijn dat enkel onze eigen gedachten ons gescheiden houden van wat we wensen?

Wat zou er gebeuren als we niet langer de gedachten zouden blijven denken die affirmeren dat wij en wat we wensen van elkaar gescheiden zijn?

**Wat zou er gebeuren als we gedachten zouden denken die bevestigen dat we zijn, doen en hebben wat we wensen? En wat als we dit collectief zouden doen?**

Zou het dan zo kunnen zijn dat we de hemel op aarde kunnen gaan ervaren in het hier en NU, precies waar we Zijn? Op deze prachtige planeet genaamd Aarde?



# Samen door de Poort

Ieder mens kan door de poort van afgescheidenheid naar Eenheid gaan. Maar wanneer we het samen doen, dan wordt het vele malen makkelijker.

**We voelen ons dan gesteund. We voelen ons krachtiger. We voelen ons meer verbonden. We voelen ons thuis.**

Zou het zo kunnen zijn dat het onze grootste wens is om onszelf weer verbonden te voelen met Al-Wat-Is?

**Wat als we daar dan direct mee beginnen? Wat als we die wens als eerste vervullen - met behulp van een Cirkel? Een Cirkel waarin de aanwezigen zichzelf onvoorwaardelijk openstellen voor elkaar?**

Hoe fijn zou dat zijn? Om te voelen dat je welkom bent? Dat je erbij hoort? Dat je gewenst bent? Dat je gezien en gewaardeerd wordt? Dat anderen jou gunnen wat jij voor jezelf wenst? En dat ze je daarin volledig willen steunen?

Hoe fijn zou het zijn om hulp te ontvangen bij het denken van een gedachte? Hoe fijn zou het zijn om anderen te helpen bij het denken van een gedachte? Hoe fijn zou het zijn om samen het effect van die gedachten te ervaren?

**Nieuwsgierig?**



Wanneer we onze realiteit proberen te veranderen door middel van onze gedachten is er één grote valkuil.

**En die valkuil is dat we onze realiteit proberen te veranderen vanuit de realiteit waarin we d nken te zijn.**

Als je aan de ene kant bevestigt dat je in een bepaalde realiteit zit, door te proberen een andere realiteit te cre ren, dan werk je met tegenstrijdige krachten.

**Wil je daadwerkelijk iets kunnen veranderen, zul je terug naar het startpunt moeten. Naar een blanco canvas. Waar geen realiteit bestaat.**

Dat punt noemen we het nul-punt. Daar waar je geen realiteit of identiteit meer hebt. Daar waar je oplost in Al-Wat-Is.

Voor de meesten onder ons is dat in het begin iets engs. We vinden het spannend om los te laten wie we denken te zijn. Wat blijft er dan nog van ons over? En belangrijker nog: wie zorgt er dan dat alles goed blijft gaan en geregeld wordt?



*Onze gedachten zijn levende wezens die zichzelf net als wij mensen zullen gaan vermenigvuldigen.*

Voorals we h el graag verandering in ons lichaam en leven willen cre ren, houden we vast aan onze realiteit.

**We vinden het moeilijk om te geloven dat iets zal kunnen veranderen wanneer we zelfs niets d en.**

**Maar je hoeft niets te doen.**

Je hoeft alleen maar terug te keren naar je natuurlijke Staat van Zijn - naar het nulpunt in het Kwantumveld.

Zodat je vanuit dat Veld van Ongelimeerde Mogelijkheden een nieuwe realiteit en een nieuwe gedachte kunt kiezen en dit zaadje geplant wordt en kan gaan groeien in vruchtbare grond.

# Ideale Voorbereiding

## Op een Co-Creatie Cirkel



Jezelf oefenen in overgave. Ontspannen en openen tot je in het nul-punt uitkomt.



Jezelf oefenen in aanwezig zijn en het NU bewust ervaren met al je zintuigen.



Jezelf oefenen in gericht focussen op één gedachte gedurende 10 minuten.



Jezelf oefenen in het brengen van een gedachte van je hoofd naar je hart.





## Wil je deelnemen aan een Co-Creatie Cirkel?

Ga naar [www.sparkleparadise.com](http://www.sparkleparadise.com) om jezelf voor te bereiden en je aan te melden voor bijeenkomsten.

Dit kan een interactieve lezing zijn ter kennismaking, een dagworkshop om te experimenteren en te ervaren wat er allemaal mogelijk is en meerdaagse retraites om er volledig en diep in te duiken en gebruik van te maken.

**Je bent van harte welkom!**

Sprankelende groet,

Mariëlle Duijndam